

Dagsrytmen i Myretuen.

En ganske almindelig dag i Myretuen kan se sådan ud:

Vi begynder dagen i fællesrummet, hvor det er muligt at få morgenmad indtil kl. 7.30. Vi tilbyder cornflakes og havregryn, eller barnet kan tage et stykke rugbrød fra sin madkasse.

Vi bestræber os på at hver morgen bliver stille og hyggelig for både børn, forældre og personale. At børnene får sagt farvel på en god måde.

Er dit barn ked af det når du har sagt farvel, er du meget velkommen til at ringe senere og høre hvordan det går.

Kl. ca. 7.30 åbner stuerne og børnene går på deres egen stue. Her starter de forskellige aktiviteter. Alt efter hvad det enkelte barn har lyst til, eller hvad der er planlagt.

Omkring kl. 9.00 serveres formiddagsmad som kan bestå af frugt/grønt og brød/knækbrød. Dette er en del af børnehaveforeningens frugtordning som der betales 30 kr. til pr. måned.

I løbet af formiddagen holder vi ofte samlingsstund, hvor vi laver forskellige ting.

Vi tager emner op, som vi synes er vigtige. F.eks, hvad er en god kammerat, hvordan trøster vi hinanden, børnenes navn og adresse, hvad farverne hedder, overbegreber osv. Børnene skiftes til at svare/fortælle og lærer derved at lytte til hinanden og udtrykke sig i en større gruppe. De lærer også at vente på tur og de styrker deres koncentration og opmærksomhed.

De børn der er lidt generte lærer gradvis at "være på" og de børn der gerne vil være i centrum, lærer at "give plads" til de andre.

Kl. ca. 11.00 spiser vi frokost. Når alle er klar synger vi en madsang og der bliver sagt værsgo.

Det er vigtigt for os at måltiderne bliver en rar og hyggelig oplevelse, hvor det enkelte barn har tid til at spise sin mad og nyde samværet og snakken omkring bordet.

Når man er færdig med at spise, skal hver især rydde op efter sig.

Når vi har spist, hviler alle børn. Hvert barn har en fast plads, sin egen pude og tæppe, samt Bamseven.

Der bliver sat stille musik på i ca. 45 min. Efter aftale med forældrene bliver nogle liggende længere, mens resten går på legepladsen.

Omkring kl. 14.15 spiser resten af madpakken og får frugt/grønt til.

Om sommeren spiser vi ofte på legepladsen.

Børnene leger indtil de skal hjem og alle synes forhåbentlig, at det har været endnu en dejlig dag i Myretuen.